

Οθαυμάσιος Ιταλός συγγραφέας Ρικάρντο Μπακέλι περιγράφει με ζωρό, ασυναγώνιστο, αλλά πάντα καλοπροσεκτικό χιούμορ και σαρκασμό τις περιπέτειες μιας ομάδας αναρχικών, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Μπακούνιν, που ζει σε ένα κοινόβιο, λίγο έξω από την Μπολόνια, για λογαριασμό της οποίας προστοιμάζει την αναρχική επανάσταση. Οι περίφημες θεωρίες των αναρχικών του Μπακέλι, στο κλασικό βιβλίο του «Ο διάβολος στο Ποντελούνγκο», το οποίο κυκλοφορεί από το 1988 στα Ελληνικά από τις εκδόσεις «Κριτική», διαπλέκονται αριστοτεχνικά και σκαμπρόδικα με τις οκληρές αναγκαιότητες της πεζής διαχείρισης του κοινοβίου και, ενώ σχεδιάζεται η αναρχική επανάσταση για την Μπολόνια, το ίδιο το κοινόβιο τείνει προς την... πλήρη διάλυση!

ΑΛΛΟ ΕΝΑ εξαιρετικό βιβλίο του ομότιμου καθηγητή Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημοσίας Υγείας (ΕΣΔΥ), Γιάννη Κυριόπουλου, με τίτλο «Υγεία και Ιατρική Περίθαλψη», το οποίο μόλις εξεδόθη από τις θαυμάσιες εκδόσεις «Παπαδόπουλος», περιπλέκει καλοπροσίρετα και με αγωνία για το δημόσιο ούστι-

Na 'χουμε την υγειά μας! Πώς, όμως;



μα Υγείας της χώρας μας τις απόλυτες θεωρητικές παραδοχές του συγγραφέα με τις αναγκαιότητες της καθημερινής διαχείρισης του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ προτάσσει τη θεωρητική υπεροπλία της έννοιας των «κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας», δηλαδή τους οικογενειακούς, εκπαιδευτικούς, εισοδηματικούς και οικολογικούς παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν το επίπεδο της υγείας των ατόμων, σε αντιπαράθεση με τη διόρθωση των

σχετικών ελλείψεων διά της ιατρικής περίθαλψης. Ο Γιάννης Κυριόπουλος, μάλιστα, φθάνει σε τέτοιο επίπεδο θεωρητικής αφαίρεσης, ώστε χαρακτηρίζει ως... ισχυρισμό να υποστηρίζει κανείς ότι η κλινική ιατρική είναι επιστήμη! Φευ... Διυτικώς ο πολύ αγαπημένος και άριστος καθηγητής των Οικονομικών της Υγείας, ο Γιάννης Κυριόπουλος, δεν εξηγεί πουθενά στο νέο βιβλίο του με ποιον ουγκεκριμένο τρόπο θα μπορούσε να επιτευχθεί, με τα μέσα της πρακτικής πολιτικής, ο μετασχηματισμός της πολιτικής της Υγείας από ιατροκεντρική σε πολιτική της δημόσιας υγείας, δηλαδή σε πολιτική Υγείας, η οποία θα βελτιώνει τους «κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας» για κάθε άτομο.

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ τους άτιμους τους «κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας» κάνει λόγο συχνάπικά το τελευταίο χρονικό δάστημα ακόμη και ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, σε πλείστες όσες ομιλίες του, αλλά ο ίδιος επιστρέφει μετά στο υπουργείο Υγείας και α-

γωνιά προκειμένου να καλύψει κενά σε ιατρικό και νοσοπλευτικό προσωπικό σε κάποιο Κέντρο Υγείας της περιφέρειας ή ακόμη και να επιταχύνει τις διαδικασίες για την επιδιόρθωση κάποιοι χαλασμένου αδονικού τομογράφου σε μεγάλο νοοκομείο του ΕΣΥ του Λεκανοπεδίου.

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να συγχέεται, συστίνει ο Γιάννης Κυριόπουλος, η υγεία με την ιατρική περίθαλψη, καθώς ακολουθούν και υπακούν σε διαφορετικά θεωρητικά και πρακτικά μοντέλα. Πράγματι, πολύ χρήσιμος ο στοχαιομός, καθώς και η ως άνω ούσταση εκ μέρους του αγαπημένου μας καθηγητή! Όμως το ερώτημα είναι με ποιον τρόπο, από τους δεδομένους «κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας», οι οποίοι λειτουργούν στη χώρα μας, μπορούμε με τα μέσα της πρακτικής πολιτικής να φθάσουμε σε ένα υγειονομικό μοντέλο για όλο τον πληθυσμό της χώρας, το οποίο θα υπακούει στις επιταγές της υγείας και δεν θα κατευθύνεται χειραγώγούμενο από το «ιατρικό και φαρμακευτικό ούμπλεγμα», όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Γιάννης Κυριόπουλος. Κατά τα λοιπά, καλή και απολαυστική ανάγνωση!